

'Medische verrassingen in de Bijbel'

In de Bijbel komen er mensen voor zoals u en ik, ook mensen met hun ziekten.

Met onze huidige medische kennis kunnen wij achterhalen waar de verschillende mensen uit de Bijbel zoal aan hebben geleden.

Zo wordt er iemand beschreven die een beroerte krijgt, iemand met dikke darmkanker, iemand met suikerziekte enz.

De zweer van Hizkia werd behandeld met een klomp vijgen. Heel goed!

Ook worden er in de Bijbel twee tweelingen geboren.

Met beide tweelingen is er iets bijzonders aan de hand.

In het Nieuwe Testament komen veel wonderen voor.

Ook worden er twee gelijkenissen beschreven met een medische achtergrond.

Het bijzondere is dat juist Lukas die arts is veel over de genezingen vertelt.

Zo komt het nog meer betrouwbaar over.

De apostel Paulus heeft waarschijnlijk last gehad van slechte ogen.

Meerdere teksten wijzen daarop.

Zou dat zijn doorn in het vlees zijn geweest?

Eutychus viel in slaap tijdens een preek van Paulus.

Was hij ongeïnteresseerd of was er misschien sprake van kolendampvergiftiging?