

Evangelie & Moslims



Jezus leren kennen en volgen.

Het werk van Evangelie & Moslims

- Toerusten van gemeenteleden
- Ondersteunen van missionair werk
- Ondersteunen nieuwe gelovigen



De uitdaging van de islam en de roeping van de kerk



Gods liefde is het mooiste wat ik ontdekt heb – NABIL



Ik ben compleet opnieuw begonnen met alles – MELEK



Ik kreeg de liefde van God over mij heen en wist dat dit waar was –
DANIËL



De Heilige Geest zelf beantwoordde mijn vragen – NABIL



Ik twijfelde tussen beide religies maar ik bad elke dag naar God – ABDUL ISA AL-MASSIH



Na alle moeilijkheden die ik heb meegemaakt, kan ik nu zeggen dat ik blijdschap heb gevonden. – SARMAD



Jezus zei in mijn eigen taal tegen me: 'Jij komt bij Mij. Ga naar de kerk en laat je dopen.'
JOHANNES



Als ik God was, zou ik dan willen dat mensen mij eerden uit angst of uit liefde?
AYHAN

Religieuze achtergrond v.d. islam

-In Mekka (570-622):
aangesproken door Bijbelse
boodschap van Schepper die
oordelen zal.

-In Medina (622-632):
competitie met de
'uitverkoren zoon'.

-Afwijzing van de Bijbel.

-Verzet tegen menswording
en kruisiging van Jezus.

Ibrahiem was geen jood,
noch nasraani (christen), maar
hij was een hanief, die zich
(aan God) overgaf en hij
behoorde niet tot de
veelgodendienaars. (soera 3:67)
Hanief = aanbidder van de ene God



Openbaring volgens de islam



Kenmerken islam t.o.v. christelijke geloof

7

- **Optimistisch over de mens**
 - De mens wordt geboren met de neiging om God te dienen
 - Ieder mens is in staat om de wet van God te houden
- **God blijft op afstand**
 - God zelf is onkenbaar en verheven
 - God kan nooit onze zonde dragen
- **Djihaad ipv het kruis**
 - Ieder moet zijn eigen last dragen
 - Mohammed als ideaal om voor Gods zaak te 'ijveren'.



Wie zijn wij ten opzichte van moslims?



Het evangelie zegt niet dat christenen betere mensen zijn....



...maar dat Jezus Christus onze enige hoop is.

Waarom mogen we moslims uitnodigen?

We mogen moslims uitnodigen om de Schepper van hemel en aarde, van wie ze weten dat Hij bestaat, te leren kennen door de Bijbel.

Waarom zou je geen moslim worden?

- Wat voegt Mohammed 600 jaar nadat Jezus gekomen is toe? Op veel punten een stap achteruit.
- Er zijn geen goede argumenten om te geloven dat de Bijbel vervalst is en dat Jezus niet gekruisigd is zoals de islam beweert.
- We geloven niet in een godenfamilie zoals Koran stelt, wel dat God naar ons toe kan komen door Woord en Geest.
- Dat Jezus voor ons gekruisigd is, betekent dat God zelf ons vergeeft. Zonder vrede met God door Hem en de hulp van Gods Geest kan ons leven niet veranderen.

Aandachtspunten

- Begin niet zelf aan gesprekken over de islam.
- Spreek onbelemmerd goed van de Here Jezus.
- Focus op de Bijbel en prikkel dat ze zelf gaan lezen.
Begin met mondeling een Bijbelvers
- Antwoorden op klassieke vragen kun je voorbereiden (zoals Zoon van God, drie goden en gemakkelijk geloof).
- Houd rekening met de scheiding van man-vrouw.
- Vereer mensen met een bezoek.

Blijf bij ons betrokken

Meld u aan voor ons blad Oriëntatie dat 4x per jaar verschijnt.

Bezoek onze website:
www.evangelie-moslims.nl

