

Nieuwsbrief nr. 26 – december 2020

Van de bestuurstafel



Allereerst een bemoedigend woord van onze voorzitter, ds. C. Lavooij:

Beste leden en belangstellenden van de Confessionele Kring Apeldoorn,

Het coronavirus biedt in tegenstelling tot andere jaren nu gelegenheid voor een ingetogen Adventsperiode. Eerder was de decembermaand hét hectische sluitstuk van het jaar, waarin we ons begroeven in allerhande Sinterklaas-, Kerst- en Oud&Nieuwdrukke, hoe ook voorgangers opriepen tot een stille tijd van

verootmoediging en inkeer. Dit jaar komt het virus ons te hulp en dwingt er ons toe. Zo heeft ieder nadeel ook zijn voordeel! Wij bereiden ons immers niet alleen voor op de Gekomen Christus, maar vooral op de Komende Christus, die in heerlijkheid verschijnen zal, waarbij de vraag of wij gereed zijn Hem te ontvangen centraal staat in onze overdenkingen.

Jezus spreekt er veelvuldig over in Zijn laatste woorden voor Zijn lijden en sterven. Hij weet van de hectiek die zal zijn als in de dagen van Noach en Lot, Hij spreekt over dwaze maagden die hun olielampjes niet hebben bijgevuld en hij waarschuwt de slaven van de Heer niet dronken te worden als het nacht geworden is. Het informatiecircus, de media-gekte, de waan van de dag is erop gericht ons de dingen waar het op aan komt te laten vergeten. De noodgedwongen beperkingen mogen voor ons ook een wake-up call zijn ons te concentreren op wat wezenlijk van belang is en te beseffen dat wij leven in een broze en kwetsbare wereld. Het concentratiepunt is Gods Kind Jezus, de Messias van Israël, die ons broze bestaan komt dragen met Zijn verzoenende liefde en ons ervan getuige laat zijn in deze stil geworden maand december!

Uw voorzitter, Ds. Lavooij

Van de secretaris:

De laatstgehouden bijeenkomsten in dit najaar van onze kring zijn vanwege corona maatregelen gehouden in de schitterende, gemoderniseerde Dorpskerk te Vaassen.

Op 23 september hield broeder Rasak Avakthi (Meppel) een indringend en innemend getuigenis van zijn levensgeschiedenis en bekering tot het Christelijk geloof.

Op 27 oktober maakten wij kennis met onze nieuwe voorzitter van de landelijke Confessionele Beweging, dr. Jurrien Mol. Hij hield een referaat over ‘Identiteit Confessionele Beweging in een kerk in beweging’

Op 9 december jl. kregen we een gloedvol wetenschappelijk betoog van dr. Emanuel Rutten (VU) over het bestaan van God: ‘Apologie in deze tijd’, beredeneerd vanuit filosofisch perspectief. Dit viel zodanig ‘op zijn plaats’ dat het bestuur overweegt om hem volgend jaar weer uit te nodigen voor een welhaast onvermijdelijk ‘deel 2’:
“Dus: als er een (monotheïstische) god moet bestaan, waarom is dat dan ongetwijfeld de God van Adam, van Abraham en de Vader van Jezus Christus?”



Deze 3 bijeenkomsten trokken vanwege de coronasituatie fysiek een geringer aantal bezoekers dan gewoonlijk, maar een groter aantal volgden deze bijeenkomsten ook via de livestreams.

Mocht er belangstelling zijn om alsnog de video-opnamen te bekijken, dan kan dat worden aangevraagd via: **het nieuwe mailadres cka@confessionelebeweging.nl.**

Op 19 augustus jl. hebben we de uitgestelde bestuursvergadering gehouden. Hierin hebben wij teruggeblikt én vooruitgeblikt op de gehouden en geplande bijeenkomsten. We beseften dat het organiseren van fysieke bijeenkomsten in deze coronatijd niet gemakkelijk is. Een zekere uitkomst bood het aanbod van de Hervormde Gemeente Vaassen om de Dorpskerk voor ons ter beschikking te stellen, zij het onder voorwaarden van coronamaatregelen en een maximum aantal bezoekers.

Aan het slot van de 1^e bijeenkomst met br. Avakthi is ook de uitgestelde ledenvergadering gehouden. *Door de beperking van het aantal fysiek aanwezige leden vanwege de coronamaatregelen is de relevante informatie vooraf aan de leden toegezonden met de vraag om eventuele schriftelijke terugkoppeling. Er zijn daarop geen vragen of opmerkingen binnengekomen, waarbij de afspraak is gemaakt dat de vergadering legitiem kon worden gehouden met de vertegenwoordiging van de aanwezige leden.*

Op deze ledenvergadering zijn de gebruikelijke agendapunten aan de orde geweest, met als belangrijke gebeurtenissen het afscheid van ds. G. (Winus) van Asselt, die jarenlang zijn bestuurslidmaatschap met verve heeft uitgevoerd. Onze bestuursvoorzitter sprak een dankwoord uit voor zijn 14-jarig lidmaatschap van het bestuur en zijn grote betrokkenheid en inzet van zijn ervaring. Deze dank werd bekrachtigd met een boekenbon en een boeket voor de ook aanwezige mevrouw Van Asselt, die haar man toch ook voor de activiteiten van onze vereniging geregeld moest 'afstaan'.

Aantredend in het bestuur was ing. Jan van de Velde uit Vaassen', die van harte welkom werd geheten in het bestuur. Het is de bedoeling dat hij zich zal gaan bezig houden met de organisatie van het Leerhuis en daarmee de taken van onze 'nestor' Carel Knoester zal overnemen. Van deze gelegenheid werd door de voorzitter tevens gebruik gemaakt om onze 'vaste organist', dhr. Fred van der Kraats, even in het zonnetje te zetten. Met een hartelijke dank en ook een boekenbon en boeket voor zijn jarenlange trouwe dienst in de muzikale begeleiding van onze bijeenkomsten en die van het Leerhuis.

Ook zijn op deze ledenvergadering, zoals gebruikelijk, de jaarstukken aan de orde geweest. Die zullen aan de leden worden voorgelegd op de eerstvolgende ledenvergadering.

We hopen dat het coronavirus geen slachtoffers heeft gemaakt onder onze leden, maar mochten er overlijdens zijn geweest, wilt u dat dan aan ons melden?

Hieronder het overzicht van de eerder gehouden en geplande bijeenkomsten (onder het nu zeker actuele voorbehoud). Leden en belangstellenden met mailadres zullen steeds de afzonderlijke uitnodigingen hiervoor ontvangen.

De eerder geplande bijeenkomst in gezamenlijkheid met de Eben Haëzerkerk voor januari/februari is wegens de coronasituatie komen te vervallen. Indien de coronamaatregelen voortduren kan het zijn dat de zaallocaties worden vervangen door de Dorpskerk te Vaassen, met livestream.

Geplande bijeenkomsten Confessionele Kring Apeldoorn, seizoen 2020-2021*)

Datum	Spreker	Onderwerp**)	Locatie
Woensdag 23-09-2020 (<i>uitgestelde bijeenkomst</i>), met ledenvergadering.	Broeder Rasak Avakthi Evangelist te Meppel en voorganger in vele kerkgemeenten	'Van dood naar leven' Levensverhaal van Rasak Avakthi, v.m. lijfwacht Saddam Hoessein. Een bemoediging en aansporing voor westerse christenen.	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Dinsdag 27-10-2020	Dr. Jurrien Mol, voorzitter Confessionele Beweging	'Identiteit Confessionele Beweging in een kerk in beweging'	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 09-12-2020	Dr. G.J.E. (Emanuel) Rutten, filosoof aan de Vrije Universiteit in Amsterdam	'Apologie in deze tijd' <i>God bestaat en is met ons!</i>	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Dinsdag 02-03-2021	Ds. Ruilof van Putten (predikant én bankdirecteur)	'Integriteit en Christenen in het (zaken)leven'	De Rank Torenstraat 15 Vaassen
Woensdag 28-04-2021	Matty van Leijenhurst-van Veldhuizen, Christelijke natuurstichting A Rocha	'Christenen voor duurzaamheid'	De Hofstad Hofveld 52 Apeldoorn

*) Alle plannen onder uitdrukkelijk voorbehoud van dan heersende eventuele coronamaatregelen of anderszins (Jak. 4:15).

**) Onderwerptitel kan in sommige gevallen nog in overleg met spreker worden afgestemd.

Het Leerhuis

Vooralsnog is de organisatie van de leerhuisbijeenkomsten wegens de coronapandemie tot nader order stilgelegd. Voor het seizoen 2019-2020 stond het thema “De Eredienst” centraal. Er zijn 7 bijeenkomsten rond dit thema gehouden; de laatste bijeenkomst van 24 maart moest komen te vervallen. Op die bijeenkomst zou ds. Lavooij de handreiking ‘Tot Gods eer’ van prof. Marcel Barnard behandelen. U zult later worden geïnformeerd of we dit ‘tegoed’ houden en zo ja wanneer dit kan plaatsvinden.

Er is inmiddels een nieuw boekje verschenen in de – voor eerdere deelnemers aan het Leerhuis bekende – serie “Geloven op goede gronden”, getiteld: ‘12 artikelen over voltooid leven’. Zie voor meer informatie de boekaanbevelingen hieronder.

De Confessionele Beweging landelijk en regionaal

Het fusieproces C.V. en C.G.B. voltooid

Na het gedwongen uitstel van de jaarvergadering en fusievergadering werd op 27 oktober de voorgenomen fusie definitief. Voor zover de omstandigheden het toelaten worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe activiteiten. Er zijn momenteel nog geen activiteiten gepland in onze regio Overijssel/Gelderland/Flevoland.

Ten gevolge van de fusie is het mailadres van onze kring gewijzigd: cka@confessionelebeweging.nl.

Boekaanbevelingen



Geloven op goede gronden – Voltooid leven

In '12 artikelen over voltooid leven' onder redactie van Henk Post en Bert van Veluw worden twaalf vragen besproken rond het levenseinde, o.a.: Wat houdt de term 'voltooid leven' eigenlijk in? Wat kom je tegen als pastor wanneer mensen geconfronteerd worden met vragen over hun al of niet voltooide leven?

Dit is het zesde deel in de serie 'Geloven op goede gronden'. Henk Post, Bert van Veluw, Margriet van der Kooi, Alfred Teeuw, Maarten Verkerk, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, Bart Bouter, Theo Boer, Riemer Roukema, Kees van der Kooi, Henk van der Meulen en Guda Borger-Koetsier verzorgen de bijdragen.

Kok Boekencentrum, ISBN: 9789043533553. Prijs: € 13,99.



'Immanuël Dagoverdenkingen 2021'

De nieuwe editie voor 2021 van de Immanuel Dagoverdenkingen is verschenen.

Immanuel Dagoverdenkingen geeft elke dag een heldere uitleg van een bijbelgedeelte. Uit brede confessionele kring zijn scribenten gezocht om voor iedere dag een aansprekend woord bij een Schriftgedeelte te verzorgen. De nieuwe uitgave onder eindredactie van dr. Jurrien Mol is iets groter dan de voorgaande wat de leesbaarheid ten goede komt. Bij de overdenkingen worden bijpassende liederen aangereikt.

Royal Jongbloed, ISBN: 9789085203322, Prijs: € 7,99.



De Bergrede

Op 12 november jl. presenteerde dr. Henk Post, bekend in onze kring, zijn nieuwe boek. Hij geeft hierin een meditatieve uitleg van de Bergrede. Er staan uitspraken van Jezus in die veel mensen mooi vinden. Maar er zijn ook andere die minder aanspreken of niet begrepen worden. De Bergrede is ongetwijfeld het bekendste gedeelte uit het Nieuwe Testament en zelfs uit de hele Bijbel. Dr. Post bespreekt in 52 korte hoofdstukken de hele Bergrede, legt uit wat Jezus bedoelt, maakt toepassingen en trekt lijnen door de Bijbel heen, zodat wij de Bergrede ook in het grotere verband leren verstaan.

Brevier, ISBN: 9789492433695, Prijs: € 21,99



Vruchten van de Bron: Videoservice Bronproeverijen

Met een variant op de wellicht bekende Kerkproeverijen belegt de stichting 'Leven uit de Bron' (www.levenuitdebron.nu) vanuit de inhoud en opzet van *Vruchten van de Bron* van ds. Marius Noorloos (zie onze nieuwsbrief december 2019):

Bronproeverijen, die zijn bedoeld om de smaak van de Bijbelse vruchten te proeven. In een Bronproeverij gaat dus het niet om over de vruchten van het Evangelie te theoretiseren of te discussiëren, maar om inhoud, kwaliteit en smaak te ontdekken, zodat we er zelf van kunnen leven en anderen laten leven.

Om zoveel mogelijk mensen met deze Bronproeverijen in aanraking te brengen is een videoservice ontwikkeld, inclusief de mogelijkheid om met deelnemers interactief bezig te zijn. Dit is des te belangrijker, omdat bijeenkomsten voor Vorming & Toerusting vanwege het Coronavirus wellicht langdurig onmogelijk zijn. Meer informatie is beschikbaar via www.weetwatjegeloof.nl/bronproeverijen. Verder wordt over de ervaringen met deze Bronproeverij gerapporteerd in een digitale *Nieuwsbrief voor geloofs- en gemeenteopbouw*. Belangstellenden kunnen zich hiervoor gratis aanmelden via mariusnoorloos@kpnplanet.nl.



Dit is het uur van de trouw: Gedichten en gebeden in de gevangenis

In de beroemde brieven van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), geschreven vanuit de gevangenis, staan verspreid een tiental gedichten. Samen met enkele losse gebeden en uiterst persoonlijke uitingen van de theoloog en verzetsstrijder. Aanleiding, inhoud, vorm en kwaliteit zijn verschillend. Maar steeds zijn overtuiging en strijd, geloof en twijfel intensief verwoord tegen het decor van het naderend gewelddadige einde. Vertaling van de gebeden en gedichten zijn van Corrie Kopmels. René van Loenen schreef er liederen bij en Jeltje Hoogenkamp maakte schilderijen. Arthur Alderliesten voegde een korte biografie toe en vertelt de ontstaansgeschiedenis.

Buizen & Schipperheijn Motief, ISBN: 9789463690492, Prijs: € 19,95.



Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepioneerd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeenten verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding een gespreksboek, voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Op de wegens corona vervallen bijeenkomst zou ds. Lavooij het thema 'eredienst' belichten aan de hand van deze handreiking. Wellicht zullen we dit opnieuw inplannen. 'Tot Gods eer' is verkrijgbaar in de boekhandel. EAN: 9789023954606, Prijs: € 6,99.

Tot slot

Wij wensen u allen sterkte, geloof en vertrouwen toe om de coronacrisis door te komen. Voorts wensen wij u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021!



Voor actuele informatie over CKA en CB verwijzen wij graag naar de websites:

Algemeen CKA: www.confessionelebeweging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn

Bijeenkomstenagenda CKA: <http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland>

CV landelijk: www.confessionelevereniging.nl

CGB landelijk: www.cgb.nu.

Website Confessionele Beweging: www.confessionelebeweging.nl

**Met een hartelijke groet,
Jaap van der Rhee
secretaris Confessionele Kring Apeldoorn**

**Zomeroord 9
7361 GK Beekbergen
cka@confessionelebeweging.nl**