

confessionele



beweging

NIEUWSBRIEF maart 2021

Inleiding

Na een jaar van pandemie zijn we in de voorbereidingstijd op Pasen beland. Vroeger noemden we deze tijd 'lijdenstijd' en we legden alle nadruk op het lijden van onze Heiland. Vaak lasen we daarbij zondag na zondag de zeven kruiswoorden. Het zijn de woorden die Jezus Christus tijdens zijn kruislijden uitsprak. De Stichting Vertel Het Maar biedt dit jaar kinderen en leiding deze zeven kruiswoorden aan als leidraad in de tijd op Pasen toe.

Eigenlijk is dat wel heel bijzonder na alles wat we dit afgelopen jaar moesten meemaken. Het kerkelijk leven werd – als veel ander gemeenschappelijk leven – steeds meer beperkt. Tot het moment dat bijna geen gemeente meer liet zingen en er geen kerkgangers meer welkom waren. Een jaar dat sommigen 'annus horribilis' (een vreselijk jaar) noemen.

Bijna alle gemeenten hebben intussen de mogelijkheid om de dienst digitaal met beeld door te geven. En het wonderlijke feit doet zich voor dat er meer mensen meeleven via deze weg, dan vroeger in de kerk aanwezig waren. Zo hoorde ik van een gemeente waar maar 90 zitplaatsen zijn. Vandaag kijken en luisteren meer dan 300 mensen mee. In alle ellende is dit toch een ongelofelijke ontwikkeling: we zijn missionair bezig!

Voor na de crisis hebben we dus heel nieuwe mogelijkheden. Blijft het gegeven dat fysieke aanwezigheid in de kerk toch wel heel bijzonder is. Wat we vroeger gewoon vonden, blijkt nu buitengewoon. Het maakt me bewust van de geweldige betekenis van gemeenschap. Ik bid dat we naast de digitale mogelijkheden straks ook weer voluit samen kunnen zijn. Samen zingen is een zegen. En ik besef dat het gebed in een volle kerk een heel andere lading heeft dan via het scherm. En

wat denkt u van schriftlezing en preek. Als je in de kerk zit, beleef je de 'viva vox evangelii': de levende stem van het evangelie voluit.

*Vanuit het hoofdbestuur van de Confessionele Beweging wensen we u een gezegend Paasfeest!
Namens het hoofdbestuur,
Ds. Wim van der Hoeven, secretaris.*

Fusie

In januari 2020 hadden we alle plannen klaar voor de fusie van Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad. In mei 2020 zou alles zijn beslag krijgen. Maar u weet intussen hoezeer het coronavirus alles, dus ook onze plannen onmogelijk maakte. Gelukkig was er in de herfst een kleine versoepeling. In oktober kon de fusie alsnog geëffectueerd worden. Sindsdien gaan we verder als CONFESSIONELE BEWEGING. Maar de fusie was niet het enige dat ons bezig hield. Graag hadden we u diverse keren ontmoet: bij de jaarvergadering waar Bonhoeffer centraal zou staan. Bij de ontmoetingsmorgen waar we net als in 2019 zo graag de studenten hadden verwelkomd. Als Confessionele Beweging kijken we vooruit. Zo hebben we in de herfst van dit jaar onze **Jaarvergadering** gepland (later dan gebruikelijk). Noteert u: dinsdag 7 september 2021.

's Morgens hopen we de jaarvergadering te houden en 's middags de conferentie over Bonhoeffer.

Verder zouden we het een voorrecht vinden om op zaterdag 13 november 2021 de **Ontmoetingsmorgen** te kunnen organiseren.

Beide bijeenkomsten hopen we D.V. te houden in De Schakel te Nijkerk.

Uiteraard volgen later dit jaar de precieze gegevens omtrent beide activiteiten.

Statuten en Reglementen

In verband met de fusie dienen ook de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de Reglementen voor de Taakgroepen te worden aangepast.

De concepten daarvan zijn geschreven en inmiddels besproken in de vergadering van het hoofdbestuur op donderdag 18 maart 2020.

Een en ander is nu voorgelegd aan de notaris ter beoordeling.

Afdelingen

In de nieuwe statuten worden de regionale commissies omgedoopt tot afdeling. Een aantal provincies heeft zelf leden, omdat er geen of slechts enkele plaatselijke afdelingen voorkomen (Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland).

Leden in de provincies Overijssel, Gelderland, Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg zijn ondergebracht bij plaatselijke afdelingen.

Afdelingen die activiteiten organiseren, kunnen, op basis van een begroting, een bijdrage in de kosten aanvragen bij de penningmeester van het hoofdbestuur.

Ledenadministratie

Sinds het begin van 2020 is de ledenadministratie vernieuwd en samen met de financiële administratie digitaal opgebouwd onder e-Boekhouden.nl. Na de fusie zijn ook de leden van het voormalig CGB in deze ledenadministratie ondergebracht. Omdat nu alles op één plaats geconcentreerd is, zijn aanvullingen en wijzigingen voor belanghebbenden, zoals penningmeester en ledenadministrateur, direct zichtbaar.

Voor aanmeldingen, opzeggingen en andere wijzigingen kan gebruik worden gemaakt van het mailadres: leden@confessionelebeweging.nl.

Nadat dhr. Jaap Roele gedurende een aantal jaren de ledenadministratie heeft verzorgd, is zijn taak in het hoofdbestuur overgenomen door dhr. Ad de Waard.

Huisstijl



Met ingang van de fusie van beide verenigingen is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. In de visie van de (voormalige) CV en het CGB speelde het kruis een voorname rol en maakte het ook prominent onderdeel uit van de (oude) logo's.

In de Confessionele Beweging blijft het kruis belangrijk. De ontwerper kreeg dan ook de opdracht mee dit te gebruiken in de nieuwe opzet. Naar de mening van het hoofdbestuur is hij daar zeer goed in geslaagd. Het kruis wordt omvat door de beginletters van de naam van onze nieuwe vereniging en vormt daarmee de ziel van het logo. De letters hebben de blauwe kleur van de oude verenigingen gekregen en het kruis heeft de opmaak van een kerkraam in de kleuren van de PKN.

Hoofdbestuur Confessionele Beweging



Vanaf de datum van de fusie, 27 oktober 2020, is het hoofdbestuur als volgt samengesteld:

- dr. Jurrien Mol, voorzitter
- ds. Dick Westerneng, *vice-voorzitter*
- ds. Wim van der Hoeven, *secretaris*
- ds. Arend-Wim Estié, *2^e secretaris*
- mw. Marlies Wijnen-de Haan, *penningmeester*
- dhr. Ad de Waard, *ledenadministrateur*
- ds. Taede Deelstra
- ds. Mark de Jager
- dhr. Egbert Knoeff
- ds. Wim Scheltens

Na de totstandkoming van de fusie hebben Arjana Klunder (penningmeester CGB), ds. Kees Groenendijk (secretaris CGB), ds. Hans de Jong en dhr. Jaap Roele (ledenadministrateur CV) afscheid genomen van het hoofdbestuur. Ook Baukje Rienstra heeft haar taak als ledenadministrateur van het CGB beëindigd.

Het hoofdbestuur bedankt hen allen voor de verrichte werkzaamheden.

Vertel Het Maar

Voor kindernevendienst en zondagsschool is vertel- en werkmateriaal beschikbaar dat direct aansluit bij het bijbels getuigenis. Hierbij zoekt de leiding naar nieuwe wegen om de kinderen met die prachtige evangelieboodschap te blijven bereiken.

Omdat het materiaal helemaal digitaal is geworden, kunnen wij leiding en kinderen daarbij van dienst zijn. Wilt u de leidinggevendenden binnen uw kerk attenderen op deze mogelijkheid?



Kijk maar eens op www.vertelhetmaar.nl, de website is helemaal vernieuwd!!

Stemmen uit de Schrift

Nu kerkdiensten wegvallen en niet iedereen naar een dienst kan of wil kijken, is het gepast om deze preken serie voor thuis en in de kerk onder de aandacht te brengen.

De maandelijkse preken serie wordt door de Confessionele Beweging uitgegeven.

Per keer krijgt u over de post een boekje met twee keurige preken plus liturgie. Voor een jaargang betaalt u slechts € 20,-. Kiest u voor de digitale vorm dan kost een jaarabonnement € 14,-.

De serie is geschikt om zelf te lezen of cadeau te doen. De boekjes zijn ook te gebruiken bij meditatiemomenten en vergaderopening. En natuurlijk horen de Stemmen-preken thuis bij alle kerkenraden. Soms moeten ze opeens een invalbeurt regelen. De preek voor de zondag ligt dan kant en klaar.

Neemt u alstublieft een abonnement.

Aanmelden kan bij de abonnementenadministratie: leden@confessionelebeweging.nl of 0623926036 (Ad de Waard).

De redactie is in handen van ds. Henk van der Laan, ds. Hans de Jong en dr. Barend Weegink.

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u tevens gratis een aflevering van *Stemmen uit de Schrift*.

Het is de enige serie die in de Protestantse Kerk bestaat. We proberen via deze actie het aantal abonnementen omhoog te brengen, want de Stemmen moeten blijven.

*Nu wordt het licht: een heerlijke dag,
want de hoop keert terug in Jeruzalem.
Hier ligt het doods kleed, leeg is het graf
en een engel zegt: 'Christus is opgestaan!'
Gods Zoon droeg onze schuld,
want Hij kwam en Hij leed
en Hij stierf voor ons.
Hij heeft Gods woord vervuld,
want Hij leeft, Hij kwam stralend uit het graf!*

('Hemelhoog' lied 194: 1)