

Van de bestuurstafel



Nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld, op dit thema een woord van onze voorzitter, ds. C. Lavooij:

Beste leden en belangstellenden van de Confessionele Kring Apeldoorn,

Steeds meer maatregelen worden losgelaten, steeds minder restricties gelden binnen- en buitenshuis en landsgrenzen kunnen weer worden overschreden met een geel paspoort op zak; kortom Covid-19 lijkt te achter ons te komen liggen....

Maar om nu alleen maar de draad weer op te pakken, zo snel mogelijk deze 'ellendige' tijd vol beperkingen te vergeten of sterker nog in te halen wat we 'tekort gekomen zijn' (!) kon wel eens getuigen van een slechte verwerking van wat ons is overkomen en zou daardoor zomaar de opmaat kunnen worden van een volgende nog heviger crisis in de wereld, een crisis die al langer 'in de lucht hangt', namelijk die van het klimaat!

Wij, die als het goed is, ons leven willen leiden met de Heilige Schrift als richtsnoer, geloven dat daarin ons goede maatregelen gegeven zijn, die de juiste maat bepalen voor leven en samenleven. Waarbij leven met God, onze Vader mag zijn, door Christus, Zijn Zoon die ons liefdevol genade bewezen heeft en ons Zijn Heilige Geest heeft geschonken om Zijn voorhoede op aarde te zijn, getuigend van Hem en van Zijn rijk dat komt. In Zijn liefde blijven, betekent de woorden van Zijn Vader in acht nemen (Joh.15:10).

Die Woorden spreken klare taal en geven de goede maat(regelen) om dingen, na deze crisis, wellicht anders te gaan doen! Ik noem er drie:

1. gedenk de sabbatdag, de rustdag, 'makkers staakt uw wild geraas', de gedwongen 'corona-sabbat' heeft een zekere rust gebracht in een op hol geslagen wereld; ontdek (bij vernieuwing) de waarde van kerkgang, van bijbellezing/studie en wekelijkse evaluatie van wat we doen en laten!
2. gedenk het sabbatjaar (het zevende jaar): ontdek de waarde van de rechten van het land op rust, het zevende jaar is een rustjaar voor het land. We leven ervan, geroepen haar te bewerken én te bewaren!
3. gedenk ook het jubeljaar (na 7x7 jaar), waarin verdeling van goederen, opheffing en herschikking van rijk en arm óók sociale rust brengt in een wereld.

Laat Gods Woord de maat aangeven, in kerk en wereld, in leven en samenleven. Dan komen we echt op adem, als mens op deze aarde en als samenleving! Dat we nu kunnen *versoepelen* is mooi, maar zijn we met elkaar ook bereidwillig om te gaan *versoberen*?

*Met een groet van hart tot hart,
uw voorzitter, ds. Lavooij*

Van de secretaris:

In dit voorjaar hebben we vanwege de coronamaatregelen slechts 1 bijeenkomst kunnen houden, op 15 juni jl., wederom in de schitterende, gemoderniseerde Dorpskerk te Vaassen. Ds. Ruilof van Putten hield daarin een boeiend betoog onder de titel:

“Integriteit en Christenen in de samenleving: God en de Mammon – geloof en geld: kan dat wel samengaan?”

De fysieke opkomst was weliswaar laag (circa 15 personen), maar we weten dat de bijeenkomst ook gevolgd is via de livestream of op een later tijdstip. Leden en belangstellenden kunnen deze video ook alsnog opvragen bij ondergetekende. We stellen het op prijs als u de livestream hebt gevolgd of de uitzending later hebt bekeken om dat eveneens aan ondergetekende te laten weten, graag ook met uw waardering, zodat we ook voor het komende seizoen dit mede kunnen evalueren.

We hopen dat het coronavirus geen slachtoffers heeft gemaakt onder onze leden of belangstellenden, maar mochten er overlijdens zijn geweest, al dan niet wegens het coronavirus, wilt u dat dan aan ons melden?

Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 hebben we inmiddels de volgende sprekers en onderwerpen kunnen vastleggen, Noteert u de datums al vast in uw agenda?

Geplande bijeenkomsten Confessionele Kring Apeldoorn, seizoen 2021-2022*)

Datum	Spreker	Onderwerp**)	Locatie
Woensdag 15-sept 2021	 Peter Siebe Persvoorlichter en eindredacteur team Fondsenwerving en Communicatie NBG	'Christenen voor duurzaamheid' <i>Over de 'groene draad' door de Bijbel</i> (vervanging spreker van A Rocha)	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 13 okt 2021	 Luitenant-kolonel Ine Voorham Korpsofficier in Apeldoorn	'Het Leger des Heils' <i>De drijfveren, geschiedenis en werkzaamheden/activiteiten van het Leger des Heils, landelijk en in onze regio</i>	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 17 nov 2021	 Prof. dr. T(eus). M. Hofman Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament	'Arm en rijk in crises' (n.a.v. zijn boek, uitgegeven in eigen beheer)	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Dinsdag 8 maart 2022	 Dr. G.J.E(manuel) Rutten Filosoof aan de VU Amsterdam (vervolg op eerdere voordracht: 'Apologie in deze tijd' (9-12-2020))	'Van algemeen theïsme naar christendom' <i>Dus: als er een (monotheïstische) god bestaat, waarom is dat dan ongetwijfeld de God van Adam, van Abraham en de Vader van Jezus Christus?</i>	Nader te bepalen
Woensdag 13 april 2022	 Prof. dr. C(ees) van der Kooi (VU) en drs. M(argriet) van der Kooi, geestelijk verzorger ziekenhuizen	'Midden in het leven' <i>Over christelijke toekomstverwachting</i> (n.a.v. hun gezamenlijk geschreven boek)	Nader te bepalen

*) Alle plannen onder uitdrukkelijk voorbehoud van dan heersende eventuele coronamaatregelen of anderszins (Jak. 4:15).

**) Onderwerptitel kan in sommige gevallen nog in overleg met spreker nader worden afgestemd.

Leden en belangstellenden met mailadres zullen voor onze bijeenkomsten steeds de afzonderlijke uitnodigingen hiervoor ontvangen. In januari / februari 2022 kan er nog een extra bijeenkomst zijn in gezamenlijkheid met de Eben Haëzer Kerk Apeldoorn. Hierover krijgt u later bericht. De drie bijeenkomsten dit najaar zijn qua locatie weer gepland in de Dorpskerk Vaassen, uit voorzorg voor eventuele dan heersende coronamaatregelen. Dit geeft tevens als bijkomend voordeel dat er livestream kan worden uitgezonden en de bijeenkomst eventueel ook nog later kan worden bekeken. De eerste bijeenkomst volgend seizoen zal zijn met Peter Siebe van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Hij vervangt de eerder uitgenodigde sprekers van A Rocha en is goed thuis in het onderwerp 'Christenen voor duurzaamheid'.

Na de bestuursvergadering van 19 augustus 2020 hebben we wegens de coronamaatregelen geen bestuursvergaderingen meer kunnen houden. Het bestuur heeft de lopende zaken per mail en telefoon gecommuniceerd en zo goed mogelijk afgehandeld. De volgende bestuursvergadering staat gepland voor 17 augustus a.s. Belangrijk agendapunt zal dan zijn 'Vacatures bestuursleden'. Zoals u weet hebben we in de afgelopen jaren diverse keren gezocht naar een penningmeester als bestuurslid, maar niet gevonden. Die vacature bestaat dus nog steeds en intussen zijn we veel dank verschuldigd aan onze interim penningmeester, de heer J. Hertgers. In het voorjaar zullen er echter ook vacatures ontstaan door het aftreden en niet verkiesbaar zijn van de voorzitter en de secretaris. De opvolging voor deze functies is dus dringend aan de orde.

Wij doen hierbij een dringend beroep op onze leden om zich zo spoedig mogelijk kandidaat te stellen of geschikte kandidaten aan te geven voor één of meer van deze drie vacatures!

Ons ledenaantal bedraagt momenteel 132 in totaal. Dat is de laatste jaren redelijk stabiel, maar dat is bedrieglijk. We hadden gehoopt dat de fusie tussen CV en CGB eindelijk duidelijkheid zou geven over de leden van het CGB die geografisch aan ons zouden kunnen worden toegewezen en daarmee ons ledenaantal zou hebben vergroot. Die duidelijkheid is er weliswaar gekomen, maar die heeft, ondanks dat door 'afslanking' van het aantal landelijke regio's de geografische grens toebehorend aan onze kring is vergroot, geen noemenswaardige invloed gehad op het totaal. Dat betekent dus in feite dat het potentieel aantal leden van onze kring is afgenomen.

Wij doen daarom bij dezen een beroep op onze leden en belangstellenden om nieuwe leden te werven, vooral onder de jongere generatie! De contributie bedraagt € 20,- per jaar of € 30,- per jaar voor een gezin.

Het Leerhuis

Na ruim een seizoen van stilstand wegens de coronapandemie hopen we in het volgend seizoen weer een programma aan te kunnen bieden. Voor het seizoen 2019-2020 stond het thema 'De Eredienst' centraal. Er zijn 7 bijeenkomsten rond dit thema gehouden; de laatste bijeenkomst van 24 maart moest komen te vervallen. Op die bijeenkomst zou ds. Lavooij de handreiking 'Tot Gods eer' van prof. Marcel Barnard behandelen (zie 'boekaanbevelingen').

Ds. Lavooij is bereid gevonden om aan de hand van dit boekje alsnog een leerhuisavond in te leiden en wel op dinsdagavond **28 september a.s.** Deze avond is bedoeld als 'waardige afsluiting' van het laatstgehouden seizoen en ook als start voor een nieuw seizoen. Er is inmiddels een nieuw boekje verschenen in de – voor eerdere deelnemers aan het Leerhuis bekende – serie 'Geloven op goede gronden', getiteld: '12 artikelen over voltooid leven' (zie 'boekaanbevelingen'). Wellicht wordt dat dan als leidraad gebruikt. Nadere mededelingen hierover zullen volgen. Onze 'nestor' van de kring en organisator van het Leerhuis heeft als 'verrassing' voor eerdere en nieuwe deelnemers een boekje voorbereid met de titel: '10 jaar Leerhuis'.

Ons bestuurslid dhr. Jan van de Velde zal de organisatie vanaf nu gaan trekken.

De Confessionele Beweging landelijk en regionaal

De Confessionele Beweging zet de traditie van de gefuseerde verenigingen voort en organiseert een bezinnings- en ontmoetingsmorgen in het najaar en wel op **zaterdag 13 november 2021**. Nadere informatie volgt in de loop van het jaar.

Na de fusie is het oude mailadres van onze kring vervangen door: cka@confessionelebeweging.nl.

Boekaanbevelingen



Er verandert veel in de kerk: er wordt geëxperimenteerd, gepioneerd en veel gediscussieerd. Door dit alles is er voor veel gemeenten verwarring als het gaat om de liturgie. Dit was voor de Protestantse Kerk reden om liturgie op haar agenda te zetten. De liturgiewetenschapper Marcel Barnard schreef op verzoek van de kerkleiding het gespreksboek 'Tot Gods eer', voor predikanten, kerkenraden en gemeenteleden. In dit boek beschrijft hij de protestantse liturgie, licht hij de achtergronden ervan toe en geeft hij een kleine protestantse theologie van de liturgie. Daarnaast laat hij zien uit welke verschillende tradities de protestantse liturgie wordt gevoed.

Op de wegens corona vervallen bijeenkomst zou ds. Lavooij het thema 'eredienst' belichten aan de hand van deze handreiking. Wellicht zullen we dit opnieuw inplannen.

'Tot Gods eer' is verkrijgbaar in de boekhandel. EAN: 9789023954606, Prijs: € 6,99.



Geloven op goede gronden – Voltooid leven

In '12 artikelen over voltooid leven' onder redactie van Henk Post en Bert van Veluw worden twaalf vragen besproken rond het levenseinde, o.a.: Wat houdt de term 'voltooid leven' eigenlijk in? Wat kom je tegen als pastor wanneer mensen geconfronteerd worden met vragen over hun al of niet voltooide leven? Dit is het zesde deel in de serie 'Geloven op goede gronden'. Henk Post, Bert van Veluw, Margriet van der Kooij, Alfred Teeuw, Maarten Verkerk, Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink, Bart Bouter, Theo Boer, Riemer Roukema, Kees van der Kooij, Henk van der Meulen en Guda Borger-Koetsier verzorgen de bijdragen. Wordt wellicht als leidraad gebruikt voor het komend seizoen van het leerhuis! Kok Boekencentrum, ISBN: 9789043533553. Prijs: € 13,99.



De Openbaring is 'in'. Hoe vaak hoor je niet over het beest en zijn merkteken, of over het zogenaamde duizendjarige rijk? Meestal zijn het echter flarden. Hoe zou de Openbaring klinken als hij gelezen wordt in het verband waarin hij gegeven is? In **'Mensenzoon tussen de kandelaars'** neemt ds. A.W.J. Theunisse je mee in een samenhangende lezing van het gehele boek Openbaring. Vanuit de context van de eerste hoorders in Klein-Azië worden lijnen van dit profetische geschrift naar onze tijd getrokken, tot aan de verwachting van het nieuwe Jeruzalem. Zo worden lezers geoefend zelf dit bijzondere boek te lezen en toe te passen. De dertien bijbelstudies zijn voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties en daarmee goed bruikbaar voor kringen in de gemeente.

Ds. A.W.J. Theunisse (1979) is predikant van de hervormde gemeente Beekbergen. Hij heeft zeven jaar lesgegeven over de Openbaring aan de Theologische Vorming voor Gemeenteleden en in het voorjaar van 2020 een serie preken hierover gehouden. Uitgegeven in de reeks 'Artios bijbelstudies'. Uitgeverij Groen, 160 pagina's. EAN 9789088972881. Prijs: € 14,99.



Predikant en dichter dr. Andre F. Troost laat in zijn nieuwste boek **'Koninklijk Rijk', Gelijkenissen over Gods koninkrijk'** 24 gelijkenissen tot leven komen in eigentijdse teksten, begeleid door gebeden, liedteksten en korte meditaties. Hij heeft daarin gebruik gemaakt van zijn eerdere werk, dat er heel goed bij past. De illustrator, Jedi Noordegraaf, heeft er prachtige illustraties bij gemaakt, die de kern van de gelijkenissen schitterend tot uiting brengt. Als je dit boek leest en bekijkt, wat zijn dan de gelijkenissen blijvend actueel. Je ziet er de mensen van deze tijd in en daardoor komt het verhaal heel dichtbij. Een boek om regelmatig in te zien, mooi om cadeau te geven of zelf te bezitten! Kok Boekencentrum € 19,99.

Te bestellen bij De Boekrol Beekbergen, mevr. Tiny van Rijssen (mailadres: tinyvanrijssen@gmail.com) of te koop bij de (Evangelische) boekhandel.



De coronatijd doet ook heel wat met onze (klein)kinderen! Van de hand van M.H. Karels-Meeuse verscheen een mooi kinderboek dat speelt in deze deze coronatijd: **'Een lied bij het raam'**.

Ben en Luuk zitten naast elkaar in groep drie. Maar... opeens wordt alles anders! Dat komt door een superklein gevaarlijk virus dat alles op zijn kop zet. Ze mogen niet meer naar school, niet meer naar de kerk en niet meer naar oma in het zorgcentrum. Hoe moet het nu? En hoe gaat het als mama-juf opeens in het zorgcentrum gaat helpen?

Gelukkig is er ook iets leuks: op berenjacht gaan. Wat is er bij Maartje gebeurd? Dat wordt een avontuur! Met mooie illustraties van Daan van Oostenbrugge. Voor kinderen rond groep 3. Uitgever: Den Hertog. ISBN 978 90 331 3086 1. Prijs: € 9,50.

Tot slot

Wij wensen u allen sterkte, geloof en vertrouwen toe om het verdere verloop van de coronacrisis door te komen. Voor degenen die deze zomer op vakantie gaan: veel genieten gewenst en gezond weerom!

Voor actuele informatie over CKA en CB verwijzen wij graag naar de websites:

Algemeen CKA: www.confessionelebeweging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn

Bijeenkomstenagenda CKA: <http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijssel-gelderland-flevoland>

Website Confessionele Beweging: www.confessionelebeweging.nl

Met een hartelijke groet,
Jaap van der Rhee
secretaris Confessionele Kring Apeldoorn

Zomeroord 9
7361 GK Beekbergen
cka@confessionelebeweging.nl