

confessionele



beweging

NIEUWSBRIEF voorjaar 2022

Het goede nieuws: God is aan het werk!!

Na twee jaren corona-pandemie zijn we nu in 2022 wellicht onderweg naar een andere nieuwe tijd. Achter ons twee jaren waarin met regelmaat de deuren van de kerken dichtgingen en de dienst alleen digitaal te beluisteren en te bekijken was. Uit de samenleving om ons heen horen we hoe mensen het hebben gemist om elkaar te ontmoeten, gemeenschap blijkt ongelofelijk belangrijk voor hen te zijn: mensen hunkeren weer naar 'samen'.

Hoe is dat in de kerken? Leeft daar ook datzelfde verlangen naar 'samen'? Naar samen zingen, samen bidden, samen luisteren naar Gods Woord? Of is het gemak van thuis de dienst even aanklikken, kopje koffie erbij, en als het niet bevalt een andere dienst zoeken te sterk? Komen gemeenteleden wel terug? Ik hoor collega's hun zorgen hierover uitspreken. Zelf kan ik me niets voorstellen bij alleen maar op afstand meeleven. Ik hunker naar een volle kerk, naar kinderen die naar voren rennen voor een opstapverhaal voor hun eigen bijbelbeleving op de maat van het 'VertelHetMaar'-rooster. Wat zou ik graag weer uit volle borst meezingen met de prachtige liederen die ons gegeven zijn. En kan er iets op tegen de viva vox: de levende stem van het evangelie?

Bekering

Daarom wil ik graag met u de geschiedenis van Bram delen (niet zijn echte naam). Ik hoorde op een gegeven moment dat er een nieuwe kerkganger was, met zijn twee kinderen bij hem. Na de dienst trof ik hem en we raakten in gesprek. Hij bleek als kind gedoopt te zijn, maar dat was dan ook het enige. Toen hij trouwde met de liefde van zijn leven

was dat uiteraard niet in de kerk en de beide kinderen die hen geschonken werden, waren natuurlijk niet gedoopt. Maar toen beleefde hij zijn Jobsmoment: zijn huwelijk liep stuk, hij verloor zijn goede baan en zat opeens op de puinhopen van zijn leven. In dat mooie huis van hem was geen leven meer. Hij wist niet hoe hij verder moest. Tot hij op een zondagmorgen een kerkdienst op de televisie zag. 'Daar wil ik heen' dacht hij. En de volgende zondag was hij er, in onze kerk. En hij is gebleven, deed belijdenis en uiteindelijk werden zijn kinderen gedoopt.

U begrijpt hoe ik geraakt werd door het verhaal van Eva in Woord en Dienst van januari 2022. Ze noemt zichzelf een 'aanwaachristen'. Op wonderlijke wijze kan ze haar eigen plek in de kerk vinden en ze wordt gedoopt.

Twee verhalen over Gods werk in deze wereld. Want dat is het goede nieuws ook vandaag. God is op zoek naar Zijn mensen: Hij heeft u op het oog!

Wim van der Hoeven,
secretaris Confessionele Beweging



Vertel het maar!

'Vertel het maar!' is een initiatief van de Confessionele Beweging en bedoeld voor o.a. Kindernevendiensten en Kinderkerk.

Zie voor informatie de website:

www.vertelhetmaar.nl

STUDEREN VOOR PREDIKANT

Tijdens de conferentie 2021 trof ik Ruth Penning. Ze studeert theologie en bereidt zich voor op het predikantschap. 'Hoe beleef je dat' vroeg ik haar én zou je daar wat over willen schrijven?' Leest u mee met wat zij beleeft aan het studeren in de nieuwe opzet van de theologiestudie. WPvdH

Sinds ruim een jaar ben ik voor het eerst in lange tijd weer 'voltijd student'. De masteropleiding begon met een passende start op Hydepark: Drie dagen samen stilstaan bij het thema 'roeping en beroep'. Ik heb dat als een bijzondere bemoediging ervaren. Op latere leeftijd weer studeren (ik ben inmiddels 46 jaar) voelt soms toch wel als een spannende onderneming.

Tegelijk geloof ik dat de Heer me roept en dat Hij me zal geven wat ik nodig heb op deze weg van studie en vorming.

Gelijk in dit eerste jaar werden verschillende vakken direct verbonden aan opdrachten op een stageplek. Intensieve pastorale trainingsdagen op Hydepark werden afgewisseld met het voeren van allerlei gesprekken in de stagegemeente. De lessen over liturgie en prediking werden concreet in het mee voorbereiden en ook zelf een keer voorgaan in erediensten. De lessen ethiek werden toegepast in het organiseren van een gemeente-avond over een ethisch onderwerp in de gemeente.

Op verzoek van de predikant heb ik een avond geleid over de keuze voor begraven of cremen. De vakken exegetische Oude en Nieuwe Testament gaven niet gelijk een concrete praktijkopdracht voor de stageplek, maar we leerden wel op een bijzondere manier teksten uit Jesaja en de Romeinenbrief te exegetiseren en met elkaar te verbinden. Het vak soteriologie inspireerde me om te zien dat de Bijbel op allerlei manieren spreekt over Gods reddend en bevrijdend handelen. Het is belangrijk die breedte ook in de prediking naar voren te laten komen.

Op dit moment volg ik onder meer een vak om te leren hoe je wetenschappelijk onderzoek kunt doen. Het onderwerp voor het 'oefen-onderzoek' is vrij. Door mijn ervaring op de stageplek is mijn interesse voor het leiden van uitvaarten verder gewekt. Ik doe nu onderzoek naar de wijze waarop predikanten bij een uitvaart van een gemeentelid rekening houden met de aanwezigheid van veel niet-kerkelijke nabestaanden. Ik ben benieuwd wat ik de komende anderhalf jaar nog zal leren in de studie en de stages op weg naar het predikantschap!

Ruth Penning-Wolswinkel

ACHTER DE SCHERMEN

We hebben een nieuw blad: samengesteld uit Confessioneel en Credo. Op mijn bureau ligt het laatste nummer (27 januari) en ik wordt uitgenodigd om te leven met de psalmen. Verderop zoeken de schrijvers naar verbinding met de ontwikkelingen in de samenleving. De moeite waard om er voor te gaan zitten en mee te lezen! Wim Scheltens, hoofdredacteur van het nieuwe blad was bereid om een paar grondlijnen uit te tekenen voor ons.

De toekomst van Confessioneel-Credo

Confessioneel-Credo gaat uit van de Stichting tot Verspreiding van de Confessionele Beginselen. Artikel 2.2 van die stichting luidt: De stichting heeft tot grondslag en gaat uit van de Heilige Schrift als enige regel van het geloof in gemeenschap met de belijdenis van het voorgeslacht, zoals verwoord in ordinantie 1-1 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

In die ordinantie wordt de verbondenheid met de belijdenis van het voorgeslacht genoemd.

Confessionele beginselen

Wat zijn die beginselen?

Ik noem er een paar op:

- We kennen God als Vader, Zoon en Geest.
- We zijn dankbaar voor de sacramenten de heilige doop en het Heilig Avondmaal, die door Jezus zijn ingezet.
- We belijden Jezus als Redder, Heer en Heiland.
- Jezus is op aarde gekomen als Heiland uit liefde van God voor de wereld.
- Wie in Hem gelooft, ontvangt eeuwig leven.
- Jezus is gekomen voor iedereen.
- Jezus heeft zijn leven als een offer gegeven ter verzoening van al onze zonden.
- Jezus mocht opstaan uit de dood, omdat God Hem geroepen heeft uit de dood.
- Wij verwachten de wederkomst van Jezus Christus als Koning over alle volkeren.
- De uitstorting van de Heilige Geest bepaalt ons bij de zin van ons leven om dienstbaar aan Gods Koninkrijk te zijn en met de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest in het spoor te blijven van de navolging van Christus.
- De kerk heeft de roeping om getuige van Gods heil te zijn.
- Het is de diaconale taak van de kerk om hulpvaardig en zorgvuldig te zijn.
- Invloed uitoefenen op de maatschappij wordt gevoed door de Heilige Schrift.

CONFESSIONEEL CREDO

De missie van Confessioneel-Credo

We schrijven artikelen vanuit deze confessionele beginselen over geloof en kerk, Bijbel en theologie, cultuur en maatschappij.

Daarbij nemen we eigentijdse vragen serieus en maken gebruik van voorbeelden uit het hedendaagse leven.

Misschien is de woordcombinatie "confessionele affiniteit" ook goed op zijn plaats.

Uitvoering

Na een aanloopperiode vanaf oktober 2019 is onlangs besloten, dat na de zomer van 2022 van de 23 nummers per jaar er 10 thematische nummers komen, waarvan dan weer 4 geheel themanummers zijn. De vier themanummers bij Kerst, Pasen en in juni en september doen nog wat denken aan het vroegere Credo.

We willen graag werken met ook digitale abonnementen voor wie dat wil. En dat er via een website naar oudere nummers gekeken kan worden. Daarover zijn we nog in gesprek met uitgever BDU.

Ds. Wim Scheltens, hoofdredacteur

DE DOMINEE IS VERHINDERD.....

Wat doe je dan? In Krimpen aan den IJssel pakten ze een noodpreek uit de kast en de dienstdoende ouderling hield die. Maar hebt u wel zo'n NOODPREEK liggen?

'Stemmen uit de Schrift' kan u hierbij helpen!

Prekenserie



In de coronatijd zijn we meer toegekomen aan luisteren, kijken en lezen. We vragen aandacht voor de 'Stemmen uit de Schrift', het maandelijks

verschijnende boekje met twee preken plus bijpassende liturgie. Bestemd voor abonnees en individuele lezers, groepen, lees- en bijbelkringen. Ook voor bezinningsmoment op vergaderingen. En als cadeautje in een vriendschapsrelatie of bij een verjaardag. Voor kerkenraden en besturen kunnen de Stemmen de functie van een ontbrekende voorganger innemen.

De post bezorgt het voor € 20,- een heel jaar. Digitale ontvangst kost € 14,- per jaar.

Auteurs komen uit de bandbreedte van de Confessionele Beweging (CV en CGB) en aanverwante kerken.

De redactie wordt gevormd door de predikanten:

H.E.J. van der Laan te Gouda

(heivanderlaan@kpnmail.nl, 0182-78 54 58),

J. de Jong te Drachten

(domineeidej@gmail.com, 0512-77 52 97),

B.H. Weegink te Katwijk ZH

(barend@weegink.net, 071-408 12 55).

Stuur uw aanvraag naar de ledenadministratie, tevens administratie van de preken-serie:

leden@confessionelebeweging.nl

DATUMS om te noteren!!!

JAARVERGADERING EN CONFERENTIE
dinsdag 5 april 2022, De Schakel Nijkerk

ONTMOETINGSMORGEN
zaterdag 1 oktober 2022, De Schakel, Nijkerk

OPROEP

Binnen onze vereniging zijn diverse taakgroepen actief. Eén van de taakgroepen is die van Organisatie&Communicatie Voor deze taakgroep zijn we op zoek naar aanvulling.

Deze taakgroep houdt zich vooral bezig met het voorbereiden van de Algemene Ledenvergadering + Conferentie in het voorjaar en de Ontmoetingsdag in het najaar.

Gevraagd wordt enthousiasme en affiniteit met organisatie en/of communicatie.

Informatie en eventueel aanmelden kan bij de huidige voorzitter van de taakgroep, de heer Egbert Knoeff, 06-54 96 41 33, e.a.knoeff@kpnmail.nl.