

Nieuwsbrief nr. 29 – juni 2022

Van de bestuurstafel

Allereerst het goede nieuws over de opvolging van de voorzitter en secretaris:

We zijn ontzettend dankbaar dat onze oproep aan leden en belangstellenden is beantwoord door ds. Jan Wolters als voorzitter en ds. Jan Minnema als secretaris. Hieronder plaatsen we hun persoonlijke introducties en daarna afscheidswwoorden van ds. Kees Lavooij en Jaap van der Rhee.

Even voorstellen (1):



Tot mijn verrassing werd me onlangs gevraagd om ds. Kees Lavooij op te volgen als voorzitter van de lokale afdeling / kring Apeldoorn van de Confessionele Beweging. Eerlijk gezegd had ik me nooit zo met de activiteiten van de CB beziggehouden, maar toen ik begreep dat het vooral ging om de organisatie van de avonden waarop allerlei sprekers iets vertellen over allerlei interessante Bijbelse en theologische onderwerpen werd ik wel enthousiast. De toerusting van gemeenteleden heb ik altijd belangrijk gevonden. Ik ben ruim veertig jaar gemeentepredikant geweest, in Wassenaar, Ameide en Tienhoven, Hoogeveen en Almkerk.

Naast mijn predikantschap heb ik ook bovenplaatselijke en landelijke taken verricht: o.a. lid van het bestuur van de IZB, docent ethiek aan de cursus Theologie-Vorming-Geloof in Wijk en Aalburg (nu: Andel) en voorzitter van de classis Heusden-Almkerk. Na mijn emeritaat ben ik in Apeldoorn gaan wonen en doe tot 1 juli nog wat pastoraal werk in een vacante wijk van de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn. Ik hoop dat ik positief kan bijdragen aan de activiteiten van de Confessionele Kring Apeldoorn.

Ds. Jan Wolters

Even voorstellen (2):



Sinds 2013 ben ik werkzaam als gemeentepredikant in Zeist. Daarvoor was ik predikant in Ophemert, Amerongen, Lisse en Bennekom. Aangezien ik woonachtig ben in Bennekom, ben ik ingedeeld bij de Confessionele Kring Apeldoorn. Maar ja hoe gaat dat. Als gemeentepredikant is er altijd wel wat. Zeker op de avonden. Dus was mijn meeleven met de CKA op afstand.

Tot voor kort was ik bestuurslid van de Vereniging Contextueel Werkers. Toen was er, begin april dit jaar, die noodkreet vanuit het CKA om vervangende bestuursleden. Dat triggerde mij, en heb ik contact opgenomen met Jaap, de huidige secretaris. Daarna werd ik uitgenodigd voor het bijwonen van de bestuursvergadering en heb ik toegezegd de secretariaatstaken te willen overnemen. Hij heeft me meteen op het spoor gezet voor het aanzoeken van sprekers voor het komende seizoen en voor je het weet zit je midden in het werk... Niet dat ik me verveelde: in mijn vrije tijd werk ik aan een onderzoek over 'geloofsoverdracht in contextueel perspectief'. Van harte hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen aan het reilen en zeilen van de CKA.

Ds. Jan Minnema

Woord van afscheid (1)



Nadat ds. Gert Marchal plotsklaps door ziekte was uitgevallen, heb ik zijn plaats als voorzitter van de Confessionele Kring Apeldoorn (toen nog een afdeling van de Confessionele Vereniging, nu Confessionele Beweging) ingenomen. Dat was met enige aarzeling, ik was zelfs nog geen lid van de CV (mijn lidmaatschap van de kerk vond ik genoeg!), maar eenmaal de stap genomen heb ik de ruim acht jaren die nu achter mij liggen als goed en heel waardevol ervaren! Er ontstonden goede contacten met de bestuursleden, het deed goed hoe trouw de vergaderingen werden bezocht door de leden én last but not least, we hebben door de jaren heen altijd prima onderwerpen en sprekers gehad die zorgden voor inhoud!

Daarnaast was ook het Leerhuis, opgezet in samenwerking met de Eben Haëzergemeente Apeldoorn, een welkome aanvulling op de vergaderingen.

Het was de moeite en de tijd ten volle waard, ik heb ervan genoten en van geleerd en spreek in het bijzonder mijn dank uit aan hen die mij in deze kring zijn voorgegaan. Van hun wijsheid en ervaring heb ik veel opgestoken! Ik wens de CKA alle goeds en Gods onmisbare zegen toe en heb er het volste vertrouwen in dat mijn opvolger, ds. Jan Wolters, onze afdeling de komende tijd zal weten te continueren, teneinde Christus' kerk ook in de 'roaring twenties' van de 21ste eeuw dienstbaar te mogen zijn.

Ds. Kees Lavooij

Woord van afscheid (2)



Met dankbaarheid kan ik terugkijken op zo'n 8 jaar waarin ik het secretariaat heb mogen doen. Het oppakken hiervan werd gelukkig vergemakkelijkt door een goed begeleide overdracht van mijn voorganger en 'nestor', Carel Knoester. Ook ben ik dank verschuldigd aan ds. Van Asselt, die na het plotseling wegvallen van ds. Marchal de honneurs waarnam en mij als 'oudgediende' in de kring de nodige stimulans en steun heeft gegeven. En natuurlijk ben ik eveneens dank verschuldigd aan al mijn collega-stuurlui, die mij met raad en daad terzijde stonden. Het waren goede jaren, waarin we, gelet op het aantal bijeenkomsten, met weinig 'schade' door de coronatijd zijn gekomen, dankzij de ons aangeboden 'vluchtheuvel' in de Dorpskerk van Vaassen.

Alhoewel ik het secretariaatswerk steeds met plezier heb gedaan voelde ik toch de tijd gekomen om het stokje over te dragen. Gelukkig diende zich onlangs ds. Minnema hiervoor aan. Zo kunnen we als kring, met een nieuwe secretaris en voorzitter, de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Ik bedank hierbij de vele trouwe leden en belangstellenden die onze bijeenkomsten hebben bezocht en waarvan ook een aantal hun steentje hebben bijgedragen voor suggesties van onderwerpen en sprekers. Uiteraard is dit slechts een afscheid als secretaris, ik hoop als lid de bijeenkomsten te blijven bezoeken.

Tenslotte wens ik alle leden en belangstellenden voor nu en in de toekomst Gods zegen en nog vele boeiende, leerzame en vruchtbare bijeenkomsten toe!

Jaap van der Rhee

Van de secretaris:

In het afgelopen seizoen 2021-2022 hebben we ondanks de coronamaatregelen toch nog 5 bijeenkomsten kunnen houden, waarbij de laatste, op 18 mei jl. met prof. Hofman, een 'inhaalbijeenkomst' was die eerder was gepland in november vorig jaar en op de valreep moest worden afgelast. Het volledige overzicht vindt u hieronder.

Overzicht gehouden en geplande bijeenkomsten Confessionele Kring Apeldoorn seizoen 2021-2022

Datum	Spreker	Onderwerp	Locatie
Woensdag 15-sept 2021	 Peter Siebe Persvoorlichter en eindredacteur team Fondsenwerving en Communicatie NBG	'Christenen voor duurzaamheid' Over de 'groene draad' door de Bijbel	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 13 okt 2021	 Luitenant-kolonel Ine Voorham Korpsofficier in Apeldoorn	'Het Leger des Heils' De drijfveren, geschiedenis en werkzaamheden/activiteiten van het Leger des Heils, landelijk en in onze regio	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Dinsdag 8 maart 2022	 Dr. G.J.E.(manuel) Rutten Filosoof aan de VU Amsterdam (vervolg op eerdere voordracht: 'Apologie in deze tijd' (9-12-2020))	'Van algemeen theïsme naar christendom' Dus: als er een (monotheïstische) god bestaat, waarom is dat dan ongetwijfeld de God van Adam, van Abraham en de Vader van Jezus Christus?	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 13 april 2022	 Prof. dr. C(ees) van der Kooi (VU) en drs. M(argriet) van der Kooi, geestelijk verzorger ziekenhuizen	'Midden in het leven' Over christelijke toekomstverwachting (n.a.v. hun gezamenlijk geschreven boek)	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen
Woensdag 18 mei 2022	 Prof. dr. T(eus). M. Hofman Emeritus hoogleraar Nieuwe Testament	'Arm en rijk in crises' (n.a.v. zijn boek, uitgegeven in eigen beheer)	Dorpskerk Vaassen Marktplein 7 8171 CP Vaassen

De onzekerheid wegens de coronasituatie noopte ons alle bijeenkomsten wederom te organiseren in de in de schitterende, gemoderniseerde Dorpskerk te Vaassen. De fysieke opkomst was weliswaar niet hoog (circa 15 -25 personen), maar werd desondanks bezocht door een trouwe kern van kringleden en belangstellenden die de avonden als boeiend en leerzaam hebben ervaren. Daarnaast weten we dat de bijeenkomsten ook gevolgd zijn via de livestream of op een later tijdstip. Leden en belangstellenden kunnen een of meer video's alsnog opvragen bij ondergetekende. De in eerdere jaren gehouden gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst met de Eben Haëzergemeente Apeldoorn kwam wegens de coronasituatie te vervallen.

We hopen dat het coronavirus geen slachtoffers heeft gemaakt onder onze leden of belangstellenden, maar mochten er overlijdens zijn geweest, al dan niet wegens het coronavirus, wilt u dat dan aan ons melden?

Op 3 mei jl. is het bestuur bijeengekomen, met als voornaamste agendapunt: selectie van onderwerpen en sprekers voor het programma seizoen 2022-2023. Op deze bestuursvergadering was ook de opvolgende kandidaat secretaris, ds. Jan Minnema, aanwezig, die de daaruit voortgevloede selectie inmiddels voortvarend in gang heeft gezet. Met enige trots kunnen we daarom mededelen dat de volgende bijeenkomsten reeds zijn gepland (onder voorbehoud van wijzigingen):

Datum	Onderwerp	Spreker
28-09-2022	Ervaringen in de classis Veluwe en relatie tot evangelische beweging	Ds. Wilbert van Iperen, ervaringen van onze classispredikant Veluwe. Tevens n.a.v. zijn boek 'Balanceren in de kerk', over ontwikkelingen en verschuivingen in het kerkelijk leven door komst van evangelicale en megakerken.
26-10-2022	Bijbelvertalingen en vertaalkeuzen	Prof. dr. Eric Peels, em. Hoogleraar oudtestamentische vakken TUA. Lid begeleidingscommissie NBV21
23-11-2022	De natuur in het Kroondomein	Jan Huttinga, Boswachter en jachttopziener in het Kroondomein
25-01-2023	International Justice Mission	Spreker nog niet bekend. Over het werk van IJM: de inzet om mensen in armoede te beschermen tegen geweld, mensenhandel en slavernij.
19-04-2023	Christelijke filosofie en gezondheidszorg	Prof. dr. Maarten Verkerk, hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Maastricht.

De eerstvolgende bestuursvergadering is gepland op 17 augustus a.s. In die vergadering zullen de nieuwe voorzitter en secretaris alle taken van de huidige overnemen en zullen die huidige afscheid nemen als bestuurslid. Ook zullen ds. Lavooij en ondergetekende namens de CKA binnenkort afscheid nemen van onze trouwe en accurate interim-penningmeester, Jaap Hertgers. Zoals wellicht bekend zal ds. Lavooij dit najaar met emeritaat gaan en hoopt hij daarna te verhuizen naar de gas(t)vrije 🤖 provincie Groningen.

Het aantal leden bedraagt nu 134 (112 huisadressen) en is de laatste jaren geleidelijk wat afgenomen, mede rekening houdend met de teleurstelling dat de samenvoeging met de CGB geen groei heeft opgeleverd, evenmin als de uitbreiding van de geografische grenzen van ons verzorgingsgebied. Dat betekent grosso modo een afnemend aantal leden. In het bestuur is de suggestie geopperd de om in het volgende seizoen een ledenwerfactie te gaan houden, te beginnen bij de belangstellenden van de distributielijst die de nieuwsbrieven en uitnodigingen ontvangen voor de bijeenkomsten.

Vooruitlopend daarop doen wij bij dezen een herhaalde oproep naar onze leden om nieuwe leden te werven en naar onze belangstellenden om het lidmaatschap aan te vragen. Vooral ook de jongere generatie is bijzonder welkom! De contributie bedraagt € 20,- per jaar of € 30,- per jaar voor een gezin.

Het Leerhuis

Na de coronagolven van de afgelopen jaren hebben we dit voorjaar gelukkig weer 4 leerhuisbijeenkomsten kunnen houden. Slechts 1 bijeenkomst moest worden verplaatst van januari naar mei. Het uitgevoerde programma in overzicht:

Dag en datum	Locatie	Inleider
Dinsdag 1 maart 2022	Eben Haezer Kerk, Apeldoorn	Ds. P.J. den Admirant
Dinsdag 29 maart 2022	Eben Haezer Kerk, Apeldoorn	Ds. C.E. Lavooij
Dinsdag 26 april 2022	Het Hooge Pad, Beekbergen	Ds. P. van Duijvenboden
Dinsdag 24 mei 2022	Het Hooge Pad, Beekbergen	Ds. A.W.J. Theunisse

De belangstelling hiervoor bedroeg afwisselend circa 10-25 deelnemers. Het thema was: 'vertalen van bijbelteksten'. Een actueel onderwerp, nu in het najaar van 2021 de gereviseerde NBV21 is uitgebracht. Er lijken heel verschillende vertalingen mogelijk te zijn. Wat betekent dat, bijvoorbeeld voor de exegese? In 4 boeiende avonden hebben de inleiders aan de hand van specifieke bijbelteksten en -gedeelten de moeilijkheden, vertaalprincipes en keuzemogelijkheden helder uiteengezet.

Deze ervaring smaakte naar meer en daarom heeft de organisator van het Leerhuis, bestuurslid Jan van de Velde, een voortzetting voorbereid met het thema 'EXEGESE', het ambacht van de prediker, vanuit verschillende persoonlijkheden, zo mogelijk toegespitst op de periode in het kerkelijk jaar waarin de bijeenkomst plaatsvindt. Een vraag die daarbij aan de orde

is: gaat het ons puur om de exegese, het verstaan van de tekst of ook om de vertaalslag die de prediker maakt naar de huidige tijd (hermeneutiek: de studie en toepassing van het interpreteren en uitleggen)?

De inleiders / inspiratoren hopen de deelnemers te kunnen inspireren tot meedenken en het uitspreken van hun zienswijzen.

Het programma voor het komende najaar is als volgt (deelnemers: al vast te noteren in de agenda's!):

Dag en datum	Locatie	Inleider/inspirator
Dinsdag 13 september 2022	Het Hooge Pad, Beekbergen	Ds. A.W.J. Theunisse
Dinsdag 11 oktober 2022	Het Hooge Pad, Beekbergen	Ds. C.E. Lavooij
Dinsdag 8 november 2022	Eben Haëzerkerk, Apeldoorn	Ds. H.I. Methorst

Voor een vervolg is ook onze nieuwe voorzitter, ds. G.J. Wolters bereid om een avond als inleider / inspirator op te treden.

Noot van de secretaris:

In het recent verschenen nummer van Confessioneel-Credo schreef de voorzitter van onze landelijke Confessionele Beweging, dr. Jurrien Mol, n.a.v. de discussies in de Christelijk Gereformeerde Kerken over de vrouw in het ambt, een artikel met de titel: 'IN DE BIJBEL STAAT...' Hij eindigt dit artikel als volgt (citaat):

“Zoals wij ons tussen de tijden bevinden – op weg van Pasen en Pinksteren naar de komst van het Koninkrijk – bevindt zich ook de vertaling en vertolking van de Bijbel ‘tussen de tijden’. Dat ligt niet aan het Woord van God maar aan de menselijke vertalers en uitleggers daarvan; dat maakt voorzichtig en bescheiden, en tegelijk motiveert en stimuleert het om onze taak te blijven behartigen. Wij leven immers uit het Woord. Door het Woord weten wij wie onze Heer Jezus Christus is.

Bij de voorbereiding op een nieuw seizoen waarmee de afdelingen waarschijnlijk al bezig zijn, wil ik (ds. Mol, JvdR) een avond rondom de Bijbel – in welke variant dan ook – graag als suggestie meegeven. Laten we niet te snel denken dat we wel weten wat er staat. De Bijbel blijft verrassen.”

De slotzinnen zijn een welkome aanmoediging van onze landelijke voorzitter om deel te gaan nemen aan het Leerhuis!

De Confessionele Beweging landelijk en regionaal

De Confessionele Beweging heeft zich in de afgelopen tijd o.m. bezonnen op de organisatiestructuur. Tot nu toe was de organisatie in drie lagen ingedeeld: centraal landelijk, regionale commissies en afdelingen. De meeste regionale commissies zijn inmiddels afdelingen geworden. De regionale commissie Overijssel/Gelderland/Flevoland, waar de afdeling CKA onder ressorteert, heeft geen eigen leden meer, deze zijn een aantal jaren geleden gevoegd bij onze afdeling. Deze (voormalige) regionale commissie (waar ons bestuurslid Albert Brouwer tevens bestuurslid is) bezint zich momenteel over een eventuele opheffing of voortzetting. In het laatste geval zal een duidelijke taak moeten zijn, naast die van onze afdeling (CKA).

De Confessionele Beweging nodigt al haar leden uit voor een ontmoetingsmorgen op zaterdag 1 oktober 2022. Nadere informatie vindt u t.z.t. op de website van de CB: <https://confessionelebeweging.nl/ontmoetingsmorgen>.

Boekaanbevelingen

Mede vanwege gebrek aan plaatsingsruimte in deze nieuwsbrief niet, zoals gebruikelijk, boekaanbevelingen. Maar als tip voor de komende vakantieperiode: wellicht is het nuttig om eens te 'grasduinen' op de website voor boeken van CB-leden: <https://confessionelebeweging.nl/boeken-van-cv-leden>.

Tot slot

Wij wensen u allen sterkte, geloof en vertrouwen toe in deze roerige tijden van crises. Onze Heer Jezus Christus zij en blijve u nabij. En voor degenen die deze zomer op vakantie gaan: veel genieten gewenst en gezond weerom!

Voor actuele informatie over CKA en CB verwijzen wij graag naar de websites:

Algemeen CKA: www.confessionelebeweging.nl/vereniging/afdelingen/confessionele-kring-apeldoorn

Bijeenkomstenagenda CKA: <http://confessionelebeweging.nl/activiteiten/overijsselgelderlandflevoland>

Website Confessionele Beweging: www.confessionelebeweging.nl

**Met een hartelijke groet,
Jaap van der Rhee
secretaris Confessionele Kring Apeldoorn**

**Zomeroord 9
7361 GK Beekbergen
cka@confessionelebeweging.nl**