

Uitnodiging



EEN NIEUW SEIZOEN

Inmiddels is de zomer bijna ten einde en is in veel kerkelijke gemeenten het nieuwe kerkelijke seizoen weer begonnen.

Dat betekent dat ook de Confessionele Kring Apeldoorn weer een mooie seizoen van interessante en spraakmakende lezingen voor u heeft samengesteld.

Van harte hopen we dat u weer van de partij bent, en wij ook in dit seizoen weer veel mogen opsteken. Maar vooral dat we zullen worden opgebouwd in geloof, hoop en liefde. Om zo samen te ontdekken hoe groot Gods barmhartigheid is.

De Waarde van het Oude Testament



Op woensdagavond 4 oktober houdt ds. A. Versluis een lezing met de titel: 'De waarde van het Oude Testament'. Het Oude Testament heeft zeggingskracht ook voor de tegenwoordige tijd. Over het belang van het Oude Testament in kerk en samenleving spreekt dr. Versluis op de eerste avond die wij samen met de Eben Haëzerkerk hopen te beleven.

Dr. Versluis (1979) studeerde theologie te Apeldoorn en semitische talen (Hebreeuws-Aramees/Akkadisch) te Leiden. In 2012 promoveerde hij aan de TUA op een onderzoek naar de opdracht van God om de Kanaänieten uit te roeien (Deut. 7). Van 2006 tot 2022 was hij

gemeentepredikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Als geassocieerd onderzoeker was hij verbonden aan de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Systematic Theology (BEST). Sinds november 2022 is hij universitair hoofddocent Oude Testament aan de TUA.

Welkom op woensdag 4 oktober vanaf 19.45 uur in de Eben Haëzer kerk, Zonedauw 8 7322 EC Apeldoorn.

Leerhuis

Inmiddels is het Leerhuis ook weer begonnen.

Met een enthousiaste groep mensen wordt elke Leerhuisavond een bijbelgedeelte besproken onder leiding van telkens weer een andere inspirator. Dat levert boeiende gesprekken op, en bovenal een nieuw verstaan van het Bijbels getuigenis.

Van harte welkom op de avonden van het Leerhuis:

De volgende bijeenkomsten in 2023 zijn gepland op:

dinsdag 17 oktober 2023 met als inspirator ds. J. Steenkamp op het Hooe Pad in Beekbergen

dinsdag 7 november 2023 met als inspirator ds. M Bassa op het Hooge Pad in Beekbergen.

En in 2024 op 16 januari met als inspirator ds. Oosterwijk in de Eben-Haezer kerk te Apeldoorn.

Voor Uw agenda

De volgende bijeenkomsten van de Confessionele Kring kunt u alvast noteren in uw agenda.

- 29 november komt dr. Wim Dekker spreken over zijn boek 'Oproep tot omkeer'. Wim Dekker neemt ons mee op zijn reis op zoek naar de noodzaak en de gevolgen van de bekering. Hij schrijft steeds netjes en beleefd. Maar we weten ook van de innerlijke passie, die enerzijds Godvrezendheid en anderzijds besef van het lijden in de geloofsgeschiedenis van de kerk verraadt.
- Op 12 december komt Martijn Stoutjesdijk naar Apeldoorn om het te hebben over de rol van de kerk in het slavernijverleden en hoe wij daar anno 2023 mee om gaan.

OPROEP
TOT
OMKEER

Over bekering en bestaansverheldering

WIM DEKKER

