

UITNODIGING

Deze uitnodiging komt in uw mailbox op het moment dat er strijd en spanning is rond Israël en de Gazastrook. Velen lieten het leven en het einde is nog niet in zicht.

Dagelijks is het zaak om te onderscheiden in alles wat tot ons komt in de vorm van geschreven tekst of beelden. In deze tijd waarin de polarisatie dicht onder de oppervlakte ligt is het geboden om zorgvuldig te luisteren en te spreken.

Binnen de kerk mogen we elkaar bemoedigen vanuit het Woord van God. Dat mag onze zijn. Het is van belang dat we elkaar ontmoeten en gesterkt worden in geloof, hoop en liefde.

Daartoe zijn er ook de avonden van de Confessionele Kring Apeldoorn.

Hieronder vindt u de uitnodiging voor de komende avond met dr. Wim Dekker. Dat belooft een boeiende avond te worden. Maar noteert u ook de daaropvolgende avonden. Het is een keur van sprekers die ons bepaalt bij de essentie en de reikwijdte van het geloof.

Woensdag 29 november 2023 om 20.00 uur

Dr. Wim Dekker over zijn boek

‘Oproep tot omkeer’.

Ontvangst vanaf 19.30 uur

Het Hooge Pad, Papenberg 5, Beekbergen

We zijn verheugd dat we dr. Wim Dekker bereid hebben gevonden om bij ons te komen spreken over zijn nieuwe boek ‘Oproep tot omkeer’.

**OPROEP
TOT
OMKEER**
Over bekering en bestaansverheldering
WIM DEKKER

Het boek brengt een bijbels-theologisch begrip onder de aandacht van een breed publiek en ontsluit het belang ervan. Dat is de kracht van deze benadering, (die ook in eerdere boeken zit): het constateert iets, het laat zien wat we verliezen wanneer de bekeringsdimensie verflauwt, het laat bijbelse antecedenten zien, het weegt theologische posities en het laat zien wat die historisch gezien uitgewerkt hebben. Het is ook echt spannen om te lezen. Wanneer tijdgenoten over een bestaansverheldering spreken, is dat hetzelfde als bekering zoals de Bijbel erover spreekt? Durf je daar iets over te zeggen en wat zeg je dan? In het boek is ook een hoofdstuk over Bekering en de groene agenda geschreven, over hoe bekering tot God tot een sober leven leidt en hoezeer die dimensie diep in onze traditie zit. Er is iemand aan het woord die weet dat veranderingen in een mensenleven, (en in culturele leefpatronen), traag gaan, weerstand oproepen, en om nader inzicht vragen en daarom is de toon van het niet-drammerige weldadig. Tegelijkertijd zit er urgentie in, een urgentie vanuit de Bijbel op ons afkomt. Het is vurig, omdat het in mensen en in samenlevingen verandering tot God zelden vanzelf gaat.



Wim Dekker (1950) studeerde theologie en werkte als predikant in Sebaldeburen, Loenen aan de Vecht, Rotterdam-Delfshaven en Wezep. Sinds 1998 is hij werkzaam bij de IZB, vereniging voor zending in Nederland. Hij is cursusleider van Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. Hij is medeoprichter en redactielid van het tijdschrift Kontekstueel. Eerder publiceerde hij o.a. *Marginaal en missionair. Kleine theologie voor een krimpende kerk* (2011) en *Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen* (2011).

De toegang is vrij.
Belangstellenden zijn van harte welkom,
dus neem gerust iemand mee!

Leerhuis

Dinsdagavond 07 november 2023 met als inspirator ds. M. Bassa ook in het Hooge Pad in Beekbergen.

Dinsdagavond 16 januari 2024 met als inspirator ds. A. Oosterwijk in de Eben-Haezer in Apeldoorn.

We hopen elkaar die avond om 19.45 uur te ontmoeten in het Hooge Pad, gelegen aan de Papenberg 5 in Beekbergen, ds. J. Steenkamp uit Lunteren is dan onze inspirator.

Voor de mogelijke Leerhuizen op 12 maart 2024 en 16 april 2024.

Voor uw agenda



Dinsdag 12 december 2023

Dr. Martijn Stoutjesdijk over Kerk, Kolonialisme en Slavernij. Een uiterst actueel onderwerp waarover Martijn ons heel veel kan vertellen. In de spiegel van het verleden hebben we te leren voor heden en toekomst. Ook binnen kerk en theologie.

Woensdag 24 januari komt *dr. Hanna Rijken* ons op toonhoogte brengen van liturgie en kerkmuziek. Met aanstekelijk enthousiasme en vakkennis neemt zij ons mee in de wereld van muziek in kerk en traditie. Wellicht zit het er ook in dat we onze kelen smeren en samen zingen.



Woensdag 28 februari komt *Hilde Bom* naar ons toe. Als masterstudent aan de TUA is zij zich ook zeer bewust van de verantwoordelijkheid voor de schepping. Zeker in onze tijd is dat brandend actueel. Zij is actief in de milieubeweging en heeft een indringend verhaal dat ons niet koud kan laten. Zeker in onze tijd is dat brandend actueel.

Woensdag 20 maart *dr. Roel Jongeneel* is als universitair docent werkzaam op de Wageningen Universiteit (WUR) Hij denkt na over duurzame landbouw en is vanuit zijn geloof ook bezig met de relatie tussen christelijk geloof en economie.



U ontvangt deze mail omdat u lid bent van de Confessionele Kring Apeldoorn, of omdat u in het verleden blijk gegeven heeft van uw belangstelling voor de lezingen.

Mocht u deze mail niet meer willen ontvangen gelieve een mail te sturen naar: cka@confessionelebeweging.nl

Ds. Jan Minnema
Secretaris CKA