

Afdeling Zuid-Holland/Noord-Brabant

Secretariaat: Jac. van der Meer - Gerberalaan 52 - 2671 KE Naaldwijk - 0174-627080 - jammeer@kpnmail.nl

Naaldwijk, augustus 2024

Aan de (emeritus-)predikanten, kerkelijk werkers, proponenten, studenten en overige in theologische vorming geïnteresseerden in Zuid-Holland en Noord-Brabant

CONVOCATIE

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de studiedag die onze afdeling belegt op

woensdag 11 september 2024

in de wijkzaal van de Pauluskerk te Dordrecht.

De Pauluskerk is gelegen aan de Nassauweg en slechts vijf minuten lopen van het Centraal Station (de zuidelijke uitgang en vervolgens door het Weizigtpark).

Indien u per auto komt: de ingang van het zalencentrum van de Pauluskerk ligt aan de Albertine Agnesstraat 2, 3314 LC Dordrecht. Telefoon Pauluskerk: 078-613 63 82.

Op deze studiedag zal dr. P.J. van Midden uit Bergambacht een referaat houden over:

“(S)preken over Israël: vreugde of beproeving?”

De studiedag heeft de volgende dagindeling:

9.30 uur	Ontvangst met koffie
10.00 uur	Opening door dr. W.M. de Bruin, voorzitter afd. Zuid-Holland/Noord-Brabant
10.15 uur	Referaat door dr. Van Midden
11.15 uur	Pauze
11.30 uur	Plenaire discussie o.l.v. referent
12.30 uur	Aperitief en lunch
14.00 uur	Sluiting

Deze studiedag is opgezet voor toerusting en bezinning, maar tevens een goede gelegenheid voor collegiale ontmoeting.

We stellen het zeer op prijs als u zich vooraf voor deze studiedag opgeeft. Telefonische opgave (0174-62 70 80) of via e-mail (jammeer@kpnmail.nl) is mogelijk tot maandag 9 september a.s.

Voor leden is deelname aan de studiedag kostenloos. Niet-leden vragen wij een bijdrage van € 15,- Om enigszins uit de kosten te komen wordt een collecte gehouden.

Het lidmaatschap van de Confessionele Beweging kost € 20,- per jaar.

Aanmelden: leden@confessionelebeweging.nl

Met vriendelijke groet,

Dr. W.M. de Bruin, Bleiswijk, *voorzitter*
Jac. van der Meer, Naaldwijk, *secretaris*
A. de Waard, Sliedrecht, *penningmeester*

Ds. E. Agterhuis, Heinenoord
Ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Toelichting op de inhoud van het referaat

“(S)preken over Israël: vreugde of beproeving?”

Enkele weken na deze studiedag is het Israëlzondag (6 oktober)

Het valt menige kerkelijke gemeente steeds moeilijker daar invulling aan te geven.

Menig voorganger ervaart een onmacht bij deze bijzondere zondag.

Het gevoel kan overheersen dat het nooit goed is, wat men ook zegt of bidt.

Te weinig over Gods bijzondere weg met (de staat) Israël? Of juist te weinig over het leed van de Palestijnen? Te weinig over de profetieën die in onze tijd uitkomen? Of juist te weinig over recht en gerechtigheid die in de zogenaamd betwiste gebieden door “de bezetter” Israël met voeten worden getreden? In het licht van de actualiteit in Israël en Gaza ligt deze worsteling nog nadrukkelijker op het bordje van de vele voorgangers en kerkelijke gemeenten.

Dr. Piet van Midden is bereid om ons op deze studiemorgen te bemoedigen en op weg te helpen.

Onder meer als voorzitter van het OJEC (Overlegorgaan Joden en Christenen), docent Hebreeuws en kenner van het land Israël weet hij zich zeer op het thema betrokken.

Ook als gemeentepredikant (thans emeritus) heeft hij ruime ervaring met Israëlzondag en met de gevoeligheid van de thematiek in de kerk.

Als inleidende zinnen bij zijn lezing schrijft Piet van Midden:

“Natuurlijk zijn Joden welkom en Israëli's zijn ook mensen, maar met zionisten moet worden afgerekend”. Deze woorden zijn ooit uitgetekend door de joodse cartoonist Fritz Behrendt. Ik kan de tekening niet vinden, maar de woorden zeggen genoeg. Het wordt van kwaad tot erger. Joden mogen vooral niets meenemen van zichzelf, ook al hebben ze Sion in hun DNA. Hoe ga je - toegespitst op de kerkelijke gemeenschappen - daar mee om? Ooit zorgde Israël-zondag voor een feestje, tegenwoordig hopen voorgangers er zonder schade vanaf te komen. Een eerste stap in de goede richting is definiëren wat je met ‘Israël’ bedoelt. En een stukje geschiedenis kan ook geen kwaad. Dat begint in de Thora waarin het land geschonken wordt door God, maar waarin de landgave vooral een opgave blijkt. Kortom: er is alle reden om Israël-zondag te vieren.

Na de lezing (en pauze) is er ruime gelegenheid om met Piet van Midden in gesprek te gaan.