

confessionele beweging

Jaarverslag secretaris 2023-2024

Op 9 mei 2023 hielden we onze jaarvergadering.

De conferentie was gewijd aan het thema 'Wie zijn wij' als confessionelen. Inleiders ds. Regine Agterhuis, ds. Yorick Breemes en dr. Wim de Bruin leidden ons in het thema in.

Het nieuwe hoofdbestuur bestaande uit: Jurrien Mol, 1^e voorzitter, Dick Westerneng, 2^e voorzitter, Wim van der Hoeven, 1^e secretaris 1, Arend-Wim Estié, 2^e secretaris, die intussen is afgelost door ds. Mart Jan Luteijn, Marlies Wijnen, penningmeester, Anja van Geerenstein, Wim Scheltens en Ad de Waard vergaderde op 8 juni, 31 augustus, 30 november, 11 januari en 14 maart, steeds in Nijkerk.

Zowel in voorjaar als najaar brachten we een nieuwsbrief uit.

We verheugen ons dat de Beschikbaarheidskalender die al zolang functioneert, herzien kon worden. Er wordt weer druk gebruik van gemaakt!

De reglementen voor de verschillende taakgroepen werden geactualiseerd en goedgekeurd.

We installeerden een commissie ter voorbereiding van de invulling van de hoogleraarspost, die prof. dr. Edward van 't Slot bezette. Onze voorzitter dr. Jurrien Mol, drs. Mart Jan Luteijn en drs. Mark de Jager buigen zich over deze opgave.

We herzagen de sprekerslijst van onze Confessionele Beweging.

De ontmoetingsmorgen op 7 oktober in Nijkerk had als onderwerp: 'Geroepen om mee te gaan'. De inleider was ds. Sjaak van den Berg (Amersfoort), directeur van de IZB. Studenten en leden beleefden een inspirerende morgen.

Een afvaardiging van het hoofdbestuur ging in gesprek met het moderamen van de synode. We maakten afspraken over samenwerking met Kerk in Actie.